

*In Memoriam*

## **Denise de Hoop**

**(Niessie)**

**8 oktober 1967 – 28 december 2012**

Vanmorgen bereikte ons het bericht dat Denise om 7.37 uur overleden is in het hospice van Hoorn.

Zij heeft zich de laatste jaren met heel haar energie en kracht ingezet om de ernst van ME aan iedereen over te brengen. En ook het in gebreke blijven van een aantal artsen en behandelaars, mede door de stigmatisering die nog steeds op ME als psychosomatische aandoening rust in Nederland.

Nog geen drie weken geleden moest zij zelfs nog knokken voor een plek in het hospice, omdat medici haar niet terminaal genoeg vonden.

Vandaag verschijnt in het Noord-Hollands Dagblad een deze week afgenomen interview met haar, waarvan de openingszinnen luiden:

“Ik had nog niet dood gehoeven. Als ik kom te overlijden, vraag ik de mensen om de petitie voor erkenning van ME te tekenen. De artsen hebben mijn tumor te laat ontdekt, doordat ze mij als ME-patiënt niet serieus namen”.

Denises [blog](#) op me.net, zal de kern worden van een boek waaraan enkele mensen nu al werken. Het was haar bekend dat dat in de maak is, zodat zij wist dat haar strijd wordt voortgezet.

Wij wensen haar man en beide dochters alle kracht om het grote gemis in hun leven te vullen met de mooie en dierbare herinneringen aan een bewonderenswaardige en diep liefhebbende vrouw, moeder en vriendin.